

LITURGIE

voor de middagdienst op zondag 28 april 2019
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur		Middagdienst: 14.30 uur
Br. H. Raveling		Ds. A. Hofland
Gastgezin: fam. R. Cannegieter		Gastgezin: fam. R. Cannegieter
Oppasdienst (0-3) Kora Davids Geeke Wijsbeek Evelien de Boer	Oppasdienst (3-6) Annie Cannegieter Annelies Raveling	Oppasdienst (0-4) Greaan Jonker Jantine Veldkamp

Welkom en mededelingen

Voorzang: Joh. De Heer 26

Juicht, aarde, juicht alom de Heer!
dient God met blijdschap, geeft Hem
eer.

Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijne Naam; verheerlijkt Hem!

Moment van stil gebed

Woord van verwachting

Groet namens God

Zingen: Opwekking 70

Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt
door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde
spreken wijd en zijd,
tonen het wonder
van uw heerlijkheid.

De Heer is God: erkent, dat Hij,
ons heeft gemaakt (en geenszins
wij)

Tot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk, tot Zijne dienst bereid.

Want goedertieren is de Heer,
Zijn goedheid eindigt nimmer meer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar
kracht,
tot in het laatste nageslacht.

Heer, onze God,
die aard' en hemel schiep,
zeeën en land
met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen,
dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid
en luister schenkt?

U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt
met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam!

Gebed

Bijbellezing: Heidelbergse catechismus vraag 6, 7, 8 + Marcus 10: 17-22:

De rijke jongeman

17 En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 18 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. 19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. 20 Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. 21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. 22 Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. De kinderen vanaf 4 jaar mogen naar de kindernevendienst gaan.

Zingen: Ps. 51: 1, 2, 3 NB

Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

Want tegen U, want tegen U alleen
heb ik gezondigd. Red mij van het kwade.
In diep berouw belijd ik U mijn daden,
hoor naar de donkre stem van mijn gewezen.
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog,
ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig.
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog,
uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.

Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid
geboren en in zware schuld gebonden.
Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde,
zie op mij neer in uw barmhartigheid.
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin,
dat ik in trouw en recht voor U zal leven.
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin,
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.

Verkondiging Nullen en enen...

Zingen: Gezang 436: 1, 3, 6

Jezus neemt de zondaars aan.
Roept dit troostwoord toe aan allen
die verdwaald, van Hem vandaan,
in het donker struiklen, vallen.
Hij leert hun zijn wegen gaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

Als een schaapje is verdwaald,
zal de goede herder komen,
die het vindt en die het haalt.
Zo heeft Hij ons aangenomen,
laat ons niet verloren gaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

Hoe 't geweten spreekt in mij,
hoe de wet mij aan wil klagen,
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,
en mijn zonden weggedaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

***Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven***

***De kinderen van de kindernevendienst komen weer in de kerk. De kinderen van
de oppasdienst mogen opgehaald worden***

Kinderlied

Refrein:

Ho! Stop! Sta eens even stil!
Waar wou je heen gaan,
of maakt dat geen verschil.
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar,
je leeft ergens voor.

Als je in de trein zo stappen
en je zou niet weten
waar je heen wou gaan.
(heen wou gaan)
Kon je beter in je warme bedje
blijven liggen zonder op te
staan.
Alles gaat uiteindelijk mis,
als je niet weet wie Jezus is.
(refrein)

Als je in het donker wandelt
kun je niet goed kijken waar je
heen wilt gaan.

Daarom heb je Jezus nodig
want Hij steekt een lichtje
in je leven aan.

Reken maar dat jij je vergist
als je het Licht van de wereld
mist.

(refrein)

Als je in de put zou vallen
en je zou voor niemand
meer te horen zijn.

Zat je daar te kniezen
in de duisternis

en alles zou verloren zijn.

Weet je als het donker wordt,
Jezus' arm is nooit tekort.

(refrein)

Geloofsblijdenis

Zingen: Gezang 259: 1, 2

Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, - en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligd!

Refrein:

Ho! Stop! Sta eens even stil!
Waar wou je heen gaan,
of maakt dat geen verschil.
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar,
je leeft ergens voor.

Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis
doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen