

LITURGIE

voor de online dienst
op zondag 17 mei 2020 in de
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela



Voorganger: br. B. Koerts

Welkom

Voorzang: Ps. 96:1, 3, 7 (NB)

Zingt voor den HEER op nieuwe
wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn
gunstbewijzen.

Geeft aan den HEER, alle geslachten,
geeft aan den HERE lof en krachten.
Gij volken, roemt zijn grote naam,
komt in zijn heiligdom tezaam,
looft Hem, den Heer der
hemelmachten.

Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Stil gebed
Gebed
Votum en groet

Lezen: Obadja 1-21 (HSV)

Zingen: Psalm 2:1, 4 (NB)

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
't Is tegen het gezag van God den HERE
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
'Komt', zeggen zij, 'laat ons hun banden scheuren
tot alle macht in onze handen ligt!'

O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis,
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Preek

Zingen: Gezang 392:1, 4, 5 (LvdK)

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Opw. 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Slot:

Leid mij steeds weer naar het water;
'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Zingen: Opw. 672

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het
heelal:
'Die was en is en komen zal.'

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet Mij hier".
(refrein)

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.
U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het
heelal:
'Die was en is en komen zal.'

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opw. 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Refrein:

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten wie er regeert,
naam boven alle namen, hoogste Heer!

(Refrein 2x)

Naam boven alle namen. (10x)

Refrein

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen