

Liturgie voor dienst op zondagmorgen 9 augustus 2020

Voorganger: Ds. G. Huisman



“Oordeelt niet?”

Welkom en mededelingen

Wij zingen Opwekking 180

Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.
(refrein)

U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
(refrein)

Refrein:

Laat de zon van uw
gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U
in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
(refrein)

Wij belijden onze afhankelijkheid God groet ons

Wij zingen Psalm 103: 2 en 7

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevreugd wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Het goede leven van God (Romeinen 12: 13-21)

Wij zingen Psalm 25: 3

Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
HEER, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Wij bidden om het licht van Gods Geest

God spreekt Matteus 7: 1-6 (NBV)

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien op de splinter uit het oog van je broeder of zuster verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

Preek: “Oordeelt niet”

Wij zingen JdH 827

Jezus zegt, dat Hij
hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes
brandend in de nacht,
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn';
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn;
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
Overal op aarde zond' en droefenis;
Laat ons dan in 't duister
'n helder lichtje zijn;
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.

Wij danken en bidden

Wij geven geld

Wij belijden

Ik geloof in God de Vader,
Die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos
- het gesternte zingt Zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus,
Die voor ons ter wereld kwam,
Zoon van God en Zoon des mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

God zegent ons