

Liturgie voor dienst op zondagmorgen 25 oktober 2020

Voorganger: Br. B. Koerts



“Grotesk?”

Welkom + Mededelingen:

Openingslied: Psalm 98:1, 2 (DNP)

Zing voor de HEER, om Hem te eren,
want Hij heeft wonderen verricht.
Hij wist met kracht te triomferen;
zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
naar Israël, dat met Hem leeft.
De hele wereld is getuige:
Hij is het die verlossing geeft.

Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De HEER komt ons met recht
omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

Stil gebed en (staand)

Votum en groet

Zingen: opwekking 815

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Gebed om Leiding van de Heilige Geest

De Wet van God: Efeziërs 4:17-5:2 (HSV)

Zingen: Opwekking 585

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.
(refrein)

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Schriftlezing: Efeze 1:13-23 (HSV)

Zingen: Opwekking 760

U hoort mij als ik bid,
verdrijft mijn duisternis.
Al vliegt de nacht mij aan,
het daglicht breekt zich baan.
Wie vrees ik nog?

Refrein:

Ik weet wie voor mij uit gaat
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Mijn kracht is in uw naam,
de naam die redden kan.
O God, die mij bevrijdt,
U overwint altijd!
Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?
(Refrein)

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzvolgen,
overwonnen voor altijd.
(refrein)

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.

U trapt de vijand plat
onder mijn voeten, God.
Al valt de strijd mij zwaar,
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?

De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

(2x)
Geen wapen van de vijand houdt
stand.
U houdt de wereld in uw hand.
Ik houd mij vast aan wat U belooft;
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.

Verkondiging: Grotesk

Zingen: Psalm 118:1, 9 (NB)

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.

O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.

Gezegend zij de grote koning

die tot ons komt in 's HEREN naam.

Wij zeggen u uit 's HEREN woning,

wij zegenen u al tezaam.

Gebeden en voorbede:

Inzameling van gaven:

Zingen: Psalm 18:9 (OB), 10 (DNP) (staande)

Ik kan met U door sterke benden dringen,

Met mijnen God zelfs over muren springen.

Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht;

Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt.

Hij is een schild en schutsheer voor den vrome,

Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen,

Wie is een God, als Hij, in tegenheên?

Wie is een rots, dan onze God alleen?

Ik zing voor ieder volk mijn vreugdepsalmen,

laat overal de naam van God weergalmen.

Het loflied moet door heel de wereld gaan:

de HEER heeft grote wonderen gedaan!

Zijn naam is groot en groot is zijn ontferming.

Hij gaf aan zijn gezalfde zijn bescherming.

De HEER is trouw; Hij zegent Davids troon.

Zijn liefde kroont voorgoed de koningszoon.

Zegen (staande)