

**Liturgie voor de dienst op zondag
14 februari 2021,
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**



Welkom + Mededelingen

Kindermoment en kinderlied

Stil gebed en (staand)

Votum + Groet

Zingen: Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.
Refrein:

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.
(Refrein)

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd
heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt.
(Refrein 2x)

Ik rust in U alleen.
In U alleen.

Gebed om Leiding van de Heilige Geest Woorden van God

Zingen: Psalm 42:1, 5 (OB)

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhoogen?

Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Schriftlezing: Handelingen 14:19-28 (HSV)

De terugkeer naar Antiochië

19 Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. 20 Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. 21 En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, 22 en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. 23 En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij nu geloofden. 24 En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamfylië. 25 En toen zij in Perge het

Woord gesproken hadden, kwamen zij naar Attalia. 26 En daarvandaan voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. 27 Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. 28 En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen.

Zingen: Psalm 118:1, 5

Laat ieder 's HEREN goedheid

prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De HEER is mij tot hulp en sterkte,

Hij is mijn lied, mijn psalmgezag.

Hij is het, die mijn heil bewerkte.

Ik loof den HEER mijn leven lang.

Hoort in hun kamp Gods knechten

zingen

nu Hij de zege heeft gebracht:

Gods rechterhand doet grote dingen,

Gods rechterhand heeft grote kracht!

Verkondiging

Zingen: Opwekking 123 Groot is Uw trouw

Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
dezelfde

die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,

hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,

vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

(refrein)

Gebeden en voorbede

Inzameling van gaven

Zingen: Blijf mij nabij

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.

Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zegenbede