

LITURGIE

voor de dienst
op zondag 25 april 2021 in de
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Voorganger: ds. W.C. van Slooten



Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 73

Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, Uw raad houdt stand,
Uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Stil gebed, votum en groet

Kindermoment

Lezing van de Wet

Zingen: Psalm 91

Hij die op God's bescherming wacht
krijgt van de hoogste koning
een schuilplaats waar hij overnacht
beschutting in zijn woning

Hij die op God's bescherming wacht
krijgt van de hoogste Heer
een schuilplaats waar hij overnacht
beschutting keer op keer

Ik zeg tot God U bent mijn schild
mijn vesting in de nood
Op U vertrouw ik Heer
U bent mijn toevlucht in de dood

Ik steun op God mijn toeverlaat
in angst en in mijn pijn
Hij waakt waarheen mijn weg ook gaat
Hij zal mijn redding zijn

Ik zeg tot God U bent mijn schild
mijn vesting in de nood
Op U vertrouw ik Heer
U bent mijn toevlucht in de dood

Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige Geest

Schriftlezing: Efeze 6, 10-20 De geestelijke wapenrusting

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Verkondiging

Gebed

Zingen: Psalm 89

k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort!
Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid naar uw woord verhogen.

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code

Zingen: U zij de glorie!

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen