

Liturgie voor middagdienst op 1<sup>e</sup> Pinksterdag 23 mei 2021

Voorganger: Ds. J.R. Bulten



**“Zuchtend volhouden door de Geest”**

## Mededelingen

### Zingen: Kom Heilige Geest (Sela)

Heilige Geest van God,  
Adem in ons midden,  
Dan zullen wij aanbidden  
De Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,  
Wij wachten op U.  
Vervul ons met uw kracht,  
Heil'ge Geest kom nu.

Heilige Geest van God,  
Adem in ons midden,  
Dan zullen wij aanbidden  
De Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,  
Wij wachten op U.  
Vervul ons met uw kracht,  
Heil'ge Geest kom nu.

Heilige Geest van God,  
Adem in ons midden,  
Dan zullen wij aanbidden  
De Vader en de Zoon.

Heilige Geest van God,  
Adem in ons midden,  
Dan zullen wij aanbidden  
De Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,  
Wij wachten op U.  
Vervul ons met uw kracht,  
Heil'ge Geest kom nu.

Kom, o Heilige Geest,  
Wij wachten op U.  
Vervul ons met uw kracht,  
Heil'ge Geest kom nu.

### **Stil gebed**

#### **Votum & Groet**

### Zingen: Psalm 139: 1, 2, 3 (NB)

HEER, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

Waar zou ik vluchten voor uw Geest?  
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.  
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt  
zo dichtbij met uw majesteit,  
zo ver en zo met mij verbonden:  
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

### **Gebed**

### **Schriftlezing: Romeinen 8: 18-27 (HSV)**

<sup>18</sup> Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. <sup>19</sup> Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. <sup>20</sup> Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, <sup>21</sup> in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. <sup>22</sup> Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensood verkeert tot nu toe. <sup>23</sup> En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. <sup>24</sup> Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? <sup>25</sup> Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. <sup>26</sup> En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. <sup>27</sup> En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

### **Zingen: Psalm 116: 1 en 3 (NB)**

God heb ik lief, want die getrouwe HEER  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel  
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,  
heb ik de naam des HEREN aangeroepen  
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel!

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,  
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.  
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.  
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

### **Verkondiging: Zuchtend volhouden door de Geest**

### **Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

### **Dankgebed**

### **Collecte**

### **Geloofsbelijdenis**

#### **Zingen: Gezang 293: 1 en 2**

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

### **Zegen**