

**Liturgie voor de ochtenddienst op zondag  
6 juni 2021,  
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**



---

**Welkom en mededelingen**

**Opwekking 369**

Door uw genade, Vader,  
mogen wij hier binnengaan.  
Niet door rechtvaardige daden,  
maar door het bloed van het Lam.

Nooit konden wij zonder zonde  
voor U staan.  
Maar in uw Zoon zijn wij schoon  
door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid  
en dankzij uw Zoon;  
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,  
komen wij voor uw troon.  
komen wij voor uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde  
voor U staan.  
Maar in uw Zoon zijn wij schoon  
door het bloed van het Lam.

Door uw genade, Vader,  
mogen wij hier binnengaan.  
Niet door rechtvaardige daden,  
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid  
en dankzij uw Zoon;  
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,  
komen wij voor uw troon.  
komen wij voor uw troon.

### **Stil gebed**

#### **Votum en groet**

#### **Psalm 42: 1, 3 (OB)**

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;  
God des levens, ach, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
Want Gods goedheid zal uw druk  
Eens verwiss'len in geluk.  
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
Want ik zal Zijn naam nog loven.

### **Wetslezing**

#### **Psalm 130: 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming)**

Vanuit het diepe duister  
Vind ik geen uitweg, HEER.  
Ik schreeuw om redding; luister,  
Geef aandacht, reageer.  
U kent mijn hele leven,  
Mijn zondige gedrag.  
Toch wilt U steeds vergeven.  
Uw naam verdient ontzag!

Ik blijf de HEER verwachten,  
Mijn ziel ziet uit naar Hem.  
Zijn woord vult mijn gedachten;  
Ik hunker naar zijn stem.  
De HEER laat van zich horen,  
Blijf hopen, Israël!  
Eens zal de morgen gloren  
Van redding en herstel.

### **Gebed om opening van Gods Woord**

#### **Schriftlezing Richteren 14:20-15:20 (HSV)**

#### **Psalm 138: 2, 4 (NB)**

Ten dage dat ik riep hebt Gij  
gehoord naar mij / en kracht gegeven.  
Als ik welhaast ten offer viel,  
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.  
Al wat op aarde macht bezit,  
eenmaal aanbidt / het U, o Heere !  
Als Gij hun 't woord van uw verbond  
met eigen mond / hebt willen leren.

Als ik, omringd door tegenspoed,  
bezwijken moet, / schenkt Gij mij  
leven.

Wanneer mijn vijands toorn  
ontbrandt,

uw rechterhand / zal redding geven.  
De Heer is zo getrouw als sterk,  
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.  
Verlaat niet wat uw hand begon,  
o Levensbron, / wil bijstand zenden.

## **Verkondiging:** Grof geweld en Gods genade

### **Opwekking 688**

Genade zo groot,  
aan mij die het niet verdient,  
liet Christus zijn liefde zien,  
want Hij kocht mij vrij.  
Genade zo groot,  
de schuld die ik voor Hem leg,  
wast Hij geduldig weg;  
zijn bloed reinigt mij.

Liefde zo groot,  
die stand hield tot in de dood,  
schonk in de diepste nood  
vergeving aan mij.  
Liefde zo groot,  
wiens kracht onverslaanbaar is,  
verdrijft elke duisternis;  
nu zijn wij vrij.

Refrein:  
En al wat ik heb,  
leg ik voor Hem neer,  
mijn verlosser en heer,  
die mij liefheeft.

Refrein:  
En al wat ik heb,  
leg ik voor Hem neer,  
mijn verlosser en heer,  
die mij liefheeft.

## **Voorbede en dankzegging** **Collecte**

### **Opwekking 277**

Machtig God, sterke Rots,  
U alleen bent waardig.  
Aard' en hemel prijzen U,  
glorie voor uw naam.

Prijst de Vader,  
prijst de Zoon.  
Prijst de Geest, die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid.  
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lam van God, hoogste Heer,  
heilig en rechtvaardig,  
stralend Licht, Morgenster,  
niemand is als U.

## **Zegen**

### **Zingen buiten: Opwekking 123**

Groot is uw trouw, o Heer,  
mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer  
dezelfde  
die Gij steeds waart,  
dat bewijst Gij ook nu.

Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die  
leidt:  
Kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij  
weer betoond.  
Al wat ik nodig had,  
hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.

Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij  
weer betoond.  
Al wat ik nodig had,  
hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.