

**Liturgie voor de dienst op zondagmiddag
4 juli 2021,
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**



Mededelingen

Zingen Psalm 116: 1, 8 (NB)

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heeren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

**Stil gebed
Votum & Groet**

Zingen Psalm 34: 7, 9 (NB)

Wie God roept hoort Hij aan
en Hij verlost wie is benard.
Hij zal gebrokenen van hart
in gunst terzijde staan.
Wie 's Heeren recht betracht
vindt in de wereld droefenis,
maar God, die zijn verlosser is,
blijft op zijn heil bedacht.

De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint.
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard.

Lezing formulier

Zingen Gezang 358: 4

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
Voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

Bediening Avondmaal

Zingen Gezang 358: 6

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing 1 Samuel 21: 10 – 1 Samuel 22: 2 en Psalm 34 (HSV)

Zingen Psalm 146: 1, 4 (NB)

Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

Aan wie hongert geeft Hij spijs,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Verkondiging: Dankbaar leven in ontzag voor de HEERE

Zingen Psalm 68: 10 (OB)

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Dankgebed

Collecte

Zingen: Ik geloof in God de Vader (Evangelische Liedbundel 289)

Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
heel de schepping zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam -
door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Zegen