

Liturgie voor middagdienst op zondag 8 augustus 2021

Voorganger: Br. S. Hillenga

‘Onze lippen en de woorden die God geeft.’



## **Welkom en mededelingen**

### **Voorzang: Psalm 122: 1 en 3 (OB) (staande)**

Ik ben verblijd, wanneer men mij  
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan  
Gereed, om naar Gods huis te gaan;  
Kom, ga met ons en doe als wij."  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
Wij treden uwe poorten in;  
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.  
Jeruzalem is wèl gebouwd,  
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,  
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

Dat vreed', en aangename rust,  
En milde zegen u verblijt;  
Dat welvaart in uw vesting zij,  
In uw paleizen vreugd' en lust.  
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:  
"De vrede zij en blijf' in u;  
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;  
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,  
Waar onze God Zijn woning houdt,  
Zal ik het goede voor u zoeken."

### **Stilgebed, Votum, groet (staande)**

#### **Zingen: Psalm 141 : 1, 2 en 3 (NB)**

U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken,  
snel mij te hulp en hoor mij aan,  
U roep ik, wil mij gadeslaan,  
laat mij uw bijstand niet ontbreken.

Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen  
geheven zijn, tot U gericht  
als reukwerk voor uw aangezicht,  
als offers die des avonds branden.

Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen,  
laat mij niet spreken zonder grond,  
bewaak de deuren van mijn mond,  
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

### **Gebed**

**Schriftlezing: Jesaja 6 : 1-8 en Jesaja 57 : 14-19**

### **Zingen: Gezang 304: 1, 2 en 3**

God is getrouw, zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest ompant,  
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,  
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;  
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;  
de adem zijner lippen overmant  
de tegenstand.

De Heilige Geest, die haar de toekomst spelt,  
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;  
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land  
als Gods gezant.

### **Preeklezing: Onze lippen en de woorden die God geeft.**

Tekst: Hebreëën 13 vers 15

*Laten wij dan altijd door Hem een loffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.*

### **Zingen: Opwekking 461**

Mijn Jezus, mijn redder;  
Heer, er is niemand als U.  
Laat elk moment,  
al wat ik denk,  
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,  
veilige toren van kracht;  
adem en stem,  
al wat ik ben,  
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer,  
heel de aarde wees blij.  
Zing van de Koning  
en zijn heerschappij.  
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;  
mijn leven lang loven,  
want U heb ik lief.  
Niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U.

### **Dankgebed**

### **Collectes**

### **Zingen: Opwekking 518**

Heer, U doorgrondt en kent mij;  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen,  
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven;  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

### **Geloofsbelijdenis (staande)**

#### **Slotlied: Gezang 473: 1, 3 en 5 (staande)**

Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn stem, opdat mijn lied  
U, mijn Koning, hulde biedt.  
Maak, o Heer, mijn lippen rein,  
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw Heilige Geest er woon'.

### **Zegenbede (staande)**