

Liturgie voor de dankdagdienst

Woensdag 3 november 2021

Voorganger: Ds. S. Bulten



‘Mij ontbreekt niets’

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 67: 1 en 3 (DNP)

God, geef genade, geef uw zegen;
toon ons uw stralende gezicht.
Op aarde kent men dan uw wegen;
de wereld ziet uw reddend licht.

De aarde heeft haar oogst gegeven;
God geeft ons zegen, dag na dag.
Ook wie in verre landen leven
vereren Hem met diep ontzag.

Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Weerklank 599: 2, 3, 4, 6

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U voor hen die mij omringen,
dank U voor wat mij toebehoort
dank U voor alle kleine dingen,
ieder vriend'lijk woord.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Gebed

Schriftlezing: Fillipenzen 4: 10-23 (HSV)

10 En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. 11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. 12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. 14 Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. 15 En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u alleen. 16 Want ook in Thessalonica hebt u mij een-

en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. 17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. 18 Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. 19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. 20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 21 Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. 22 Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. 23 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Zingen: Zingend gezegend 266: 1, 4

Dank, Vader, dank U wel,
Voor heel dit lieve leven:
Voedsel in overvloed,
Genoeg om weg te geven;
De lente, fris en groen,
De zomer, goud en geel
De vrucht van dit seizoen
Is ons alleen te veel.

Dank, Vader, dank U wel,
Voor overvolle manden,
Vruchten van samenspel,
Het werk van onze handen;
Wij leggen onze dank
Als offergave neer,
Want heel ons leven is
Geschenk van U, o Heer!

Verkondiging: Thema: mij ontbreekt niets

Zingen: Schriftberijming 17: 2, 3

Al zou de vijeboom niet bloeien,
de akker zonder vruchten zijn,
al zou er geen olijf meer groeien,
al bleef de wijnstok zonder wijn,
al had ik niets meer, al met al,
geen schaap, geen rund meer in de stal -

nochtans zal ik de vreugde vinden,
ja, juichen zal ik in de HEER!
Mijn voeten zijn als die der hinden,
God brengt mij op mijn hoogten weer -
het loflied overstemt de klacht:
De HEERE Here is mijn kracht!

Dankgebed: God en Zijn schepping

Zingen: Psalm 136: 1, 2 (NB)

Looft den HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Geef de God der goden eer,
Jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
Trouw door alle tijden heen.

Dankgebed: Gewas & voedsel

Zingen: Psalm 136: 3, 4 (DNP)

Hemel, zee en vasteland,
alles bracht Hij wijs tot stand –
want zijn liefde blijft altijd;
Hij is trouw in eeuwigheid.

Hij schiep sterren, zon en maan,
wees de wegen die zij gaan –
want zijn liefde blijft altijd;
Hij is trouw in eeuwigheid.

Dankgebed: Kerk & koninkrijk

Zingen: Psalm 136: 11, 12 (DNP)

Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht –
want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

Ieder schepsel geeft Hij brood.
Prijs Hem, Hij is goed en groot!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

Aanbevelen collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 121 (De Here is mijn Herder)

De Here is mijn herder,
Mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen
In grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
Om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal
Van diepe duisternis,
Ik vrees geen kwaad,
Want Gij zijt bij mij;
Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
Voor de ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie,
Mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
Zullen mij volgen,
Al de dagen van mijn leven;
Ik zal in het huis des Heren verblijven
Tot in lengte van dagen.

Zegen