

Liturgie voor de middagdienst op 7 november 2021

Tijdens deze dienst ontvangt

Isa Loïs Westra

het teken en zegel van de heilige doop.



Voorganger: Ds. J.R. Bulten

Organist: Br. B. de Jonge

m.m.v. The Ambassadors

Welkom en mededelingen

Zingen: Groot is Uw trouw, o Heer - Opwekking 123 (staande)

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
(refrein)

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die
leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
(refrein)

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Psalm 139 vers 1 en 7 – Nieuwe Berijming

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Onderwijs over de doop

Gebed

Zingen: Goedheid van God – Opwekking 849

Ik hou van U.
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van
God.
(refrein)

Uw zachte stem
leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste
nacht.
Heer ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God.
(refrein)

Refrein

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel
leg ik voor U neer.
Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
(refrein)

Doopvragen aan ouders

Kinderen naar voren

Doop van Isa Loïs Westra

Zingen: Psalm 105 vers 5 – Oude Berijming (staande)

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Cadeau van de zondagsschool

Kinderlied: Een parel in Gods hand

Weet je dat de Vader je kent.
Weet je dat je van waarde bent.
Weet je dat je een parel bent;
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Kinderen naar de zondagsschool

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 4 vers 1 tot en met 9

¹ Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! ² Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. ³ Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medewerkers, van wie de namen in het boek des levens staan. ⁴ Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. ⁵ Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. ⁶ Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; ⁷ en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. ⁸ Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. ⁹ Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

Zingen: Schriftberijming 23 vers 1, 2 en 3

Wees blij te allen tijde,
verheug u in de Heer!
De Heere is nabij u,
ja, spoedig keert Hij weer!
Laat iedereen het merken
dat Christus in u woont,
dat u in woord en werken
zijn vriendelijkheid vertoont.

Wees niet bezorgd, maar blijde:
de Heere zorgt voor u.
Laat niet door vrees u leiden,
want Hij staat borg voor u.
En wat u mag ontbreken,
zeg aan de Heer uw nood
met bidden en met smeken,
maak zijn genade groot.

Dank God te allen tijde,
verwacht het uit zijn hand:
dan zal zijn milde vrede –
te hoog voor elk verstand –

uw hart en uw gedachten
behoeden in uw Heer.
Wie op de Heere wachten
verblijdt Hij keer op keer.

Verkondiging

Zingen: Gezang 427 vers 1, 2 en 7 – Liedboek v/d Kerken

Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommelingen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwingen:
Hij wil gebeden zijn.

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.

Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Dankgebed

Collecte via QR-code

Luisterlied: Daar bij het water – Heartbeat Worship

Refrein:

Daar waar U wacht,
Waar U wacht op mij
Klinkt een lied van liefde over mij
Daar waar U wacht,
Waar U wacht op mij
Hoor ik: jij bent van mij, jij bent van mij

Mijn ziel ontwaakt. Ik hoor Uw stem.
Mijn voeten gaan, Daar waar U mij brengt.
Ik hoor Uw hart, Ruisend als de zee.
En ik beweeg met U mee
(refrein)

Langzaam maar zeker, verlies ik mijn kleden
Laag voor laag valt naar beneden
U heeft gegeven, zonder te nemen.
Dit nieuwe verbond. Uit liefde gesloten.
Daar bij het water
(refrein)

Kinderen terug in de kerk

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: De zegen – Eline Bakker (staande)

De Heer zegent,
beschermt jou.
Zijn nabijheid geeft Hij.
Genadig is Hij.
De Heer richt zijn oog op jou
en geeft vrede.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

Laat zijn goedheid op jou stralen
meer dan duizend generaties
jouw familie en jouw kind'ren
en hun kind'ren, en hun kind'ren.

In de ochtend, in de avond,
In jouw komen, en jouw weggaan,
In jouw huilen, in jouw lachen,
Hij is voor jou, Hij is voor jou.

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
en komt na jou, en is naast jou,
en rondom jou, binnenin jou,
Hij is met jou, Hij is met jou.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

Zegen (staande)

De Heer zegent,
beschermt jou.
Zijn nabijheid geeft Hij.
Genadig is Hij.
De Heer richt zijn oog op jou
en geeft vrede.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
en komt na jou, en is naast jou,
en rondom jou, binnenin jou,
Hij is met jou, Hij is met jou.

Laat zijn goedheid op jou stralen
meer dan duizend generaties
jouw familie en jouw kind'ren
en hun kind'ren, en hun kind'ren.

In de ochtend, in de avond,
In jouw komen, en jouw weggaan,
In jouw huilen, in jouw lachen,
Hij is voor jou, Hij is voor jou.
Hij is voor jou, Hij is voor jou.
Hij is voor jou, Hij is voor jou
Hij is voor jou, Hij is voor jou