

# Liturgie voor de morgendienst op 2<sup>e</sup> Kerstdag 2021

Zondag 26 december 2021

Voorganger: Ds. G. Huisman



‘Wie zoekt die vindt’

## Welkom en mededelingen

### Kindermoment

#### Wij zingen Gezang 145 vers 1, 2 en 3

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van also hoge, van also veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.  
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.  
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'  
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,  
zij zochten onzen Here met offerand.  
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud  
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.  
Kyriëleis.

### Wij worden stil

#### Wij belijden onze afhankelijkheid

#### God groet ons

#### Wij zingen Psalm 27 vers 1 en 4 NB

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en  
HERE!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij  
deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de HEER die mij behouden zal!

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem  
licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden  
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'.  
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER!  
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!  
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij  
bewaart,  
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

### God maakt zijn wil bekend

#### Wij zingen Opwekking 51

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld.  
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld,

en uw blijdschap wordt vervuld,  
en uw blijdschap wordt vervuld.  
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld.

### Wij bidden

## God spreekt Mattheus 2 vers 1 – 12 (HSV)

### Wij zingen Gezang 141 vers 1, 2 en 3

Ik kniel aan uwe kribbe neer,  
o Jezus, Gij mijn leven!  
Ik kom tot U en breng U, Heer,  
wat Gij mij hebt gegeven.  
O, neem mijn leven, geest en hart,  
en laat mijn ziel in vreugd en smart  
bij U geborgen wezen.

Temidden van de nacht des doods  
zijt Gij, mijn zoon, verzezen.  
O zonlicht, mild en mateloos,  
uw gloed heeft mij genezen.

### **Preek: Wie zoekt die vindt**

### Wij zingen Opwekking 40

Zoekt eerst het koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid,  
en dit alles krijgt u bovendien.  
Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord  
dat door de Heer gesproken wordt.  
Hallelu, halleluja.  
(refrein)

### **Wij danken en bidden**

### **Wij geven geld**

### Wij zingen tenslotte Gezang 134 vers 1, 2 en 3

Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen

Voor ik als kind ter wereld kwam,  
zijt Gij voor mij geboren.  
Eer ik een woord van U vernam,  
hebt Gij mij uitverkoren.  
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,  
werd Gij een kindje, arm en naakt,  
hebt Gij U mij gegeven.

O zon die door het donker breekt  
en 't ware licht in mij ontsteekt,  
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Refrein:  
Halleluja, halleluja, halleluja,  
hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult het zien,  
klopt en de deur zal voor u opengaan.  
Hallelu, halleluja.  
(refrein)

peis en vreë, kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

### **God zegent ons**