

**Liturgie voor de morgendienst op zondag
13 februari 2022,
in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela**



Welkom en Mededelingen

Kindermoment

Openingslied: Psalm 146:1, 3 (DNP)

Halleluja! Heel mijn leven
loof en prijs ik God, de HEER.
Hem wil ik mijn liefde geven,
al mijn dank en al mijn eer.
Zingen zal ik levenslang,
elke dag die ik ontvang.

Wie op Jakobs God blijft bouwen,
wie de HEER als helper heeft,
kent geluk en kan vertrouwen
op zijn God die redding geeft.
Hij schiep hemel, zee en land;
wat Hij heeft beloofd houdt stand.

Stil gebed (staand)

Votum en Groet (staand)

Zingen: Opwekking 727

Mijn God, ik kom naar u.

Dan ben ik veilig;

ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:

ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen

en wringen zich voor hen in honderd bochten,

maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:

u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.

U houdt mijn hele leven in uw handen

en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;

Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.

Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:

ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;

ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:

heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Gebed om Leiding van de Heilige Geest

Woorden van God: Exodus 20:1-17, Deut. 31:27, 29 en Joz. 24:19, Gal. 3:1-2 (HSV)

Zingen: Gezang 3:1, 6

Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helder ziende
te zijn op God gericht.

En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

Schriftlezing: Galaten 2:15-16, 20-21 en 5:1-5 (HSV)

15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, 16 weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. 21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. 2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. 4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen. 5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.

Zingen: Psalm 47:1, 2 (NB)

Volken weest verheugd,
jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap
's HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer,
volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht
geeft z'in onze macht.
Met zijn eigen hand
meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots,
als beminde Gods.

God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan,
's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort
naar des HEREN woord,
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid.

Verkondiging: rechtvaardiging door geloof: meer dan de hemel!

Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Zegen ons waar we in geloof voorle ven.

Zegen ons waar we hoop en liefdege ven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.

**Gebeden en voorbede
Inzameling van gaven**

Zingen (staand): Psalm 105:1, 3 (NB)

Looft God den HEER, en laat ons blijde

zijn glorieijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Zegen (staande):

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Van Uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht

tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.