

**Liturgie voor zondagmorgen 11 december 2022, 3^e advent,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**

Morgendienst: 09.30 uur	Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.R. Bulten Viering Heilig Avondmaal Thema: "Jozef, Jezus en jij"	Ds. J. Oosterbroek
Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25	Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 Lucas 1: 46-56
<u>Mededelingen</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Bloemengroet: De bloemen van vandaag gaan, als groet van de gemeente, naar Jaap Lange en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp.▪ Bloemenrooster: Er zijn mensen nodig die willen helpen bij het wegbrengen van de bloemengroet. Bent u of ben jij degene die wil helpen? Laat dit dan weten bij Trijnie Braam (06-20408210).▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De Avondmaalscollecte is bestemd voor hulp aan Sudanese vluchtelingen.▪ Collecte voor zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending.▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van vandaag is "Jozef wacht op de komst van Jezus" n.a.v. Mattheüs 1: 18-24.▪ Kerstviering zondagsschool: Op 1^e Kerstdag zal de viering van de zondagsschool om 14.00 uur beginnen in het gebouw. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.	
<u>Mededelingen D.V.</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Zondag 18 december: Volgende week zondag, 4^e advent, beginnen de diensten op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) Tijdens de morgendienst hoopt ds. A.J. van Zijlekom voor te gaan. In de middagdienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.	

**Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars**

Zingen: Gezang 125: 1 en 4 (staand)

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

**Stil gebed
Votum en groet**

Zingen: Psalm 85: 3 en 4 (NB)

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw
ontmoet,
het recht de vrede met een kus
begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts
schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de HERE die ons zegent met zijn goed.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem
voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn
spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap
richt.

Wetslezing

Zingen: Psalm 51: 5 (NB)

Schep in mij, God, een hart dat leeft in
't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van
binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw
aangezicht.

Ontneem mij niet uw heilige Geest, o
God,
laat in uw heil mij hart zich nu
verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen
leiden.

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25 (hsv)

18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. 20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. 24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; 25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon geboord had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.

Kindermoment

Zingen: kinderlied OTH 408

Refrein:

God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven
zal? Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan, Hij zal bij ons
blijven, Jezus is Zijn naam. **(refr.)**

Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld
zijn. Ver weg in het oosten, Waar wij
gaan of staan, Hij is onze Koning, Hij
kent onze naam. *(refr.)*

Kinderen van 0-4 mogen naar oppas

Verkondiging: 'Jozef, Jezus en jij'

Zingen: Psalm 68: 10 en 16 (OB)

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Gij koninkrijken, zingt Gods lof,
heft psalmen op naar 't hemelhof,
van ouds zijn troon en woning;
waar Hij, bekleed met eer en macht,
zijn sterke stem verheft met kracht
en heerst als Sions Koning!
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER,
Hij heeft in Israël zijn eer
en hoogheid willen tonen;
erkent dien God, Hij is geducht,
Hij doet zijn sterkte boven lucht
en boven wolken wonen.

Lezing HA-formulier

Zingen: Gezang 127: 1 en 2

Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

Viering Heilig Avondmaal

Avondmaalscollecte

Zingen: Opw. 462

Refrein:

Aan uw voeten Heer, is de hoogste
plaats;
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te
zijn,
kom ik nu tot U, o Heer. *(refr.)*

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U. (*refr.*)

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. **(3x)**

Voorbede en dankzegging

Collecte

Kinderen komen terug van de oppas

Zingen: NLB 416: 1, 2 en 3 (staand)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen