

LITURGIE

op zondag 4 december 2022 in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
te Nieuwe Pekela

Voorganger: ds. W.J.A. Ester



Welkom en mededelingen

Zingen (staande): Ps 117 DNP

Breng, volken, hulde aan de HEER.
Erken Hem, landen, geef Hem eer,
want Hij is overstelpend goed;
zijn liefde straalt ons tegemoet.
Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid.
Lof aan de HEER, nu en altijd!

Moment van stil gebed (staande)

Woord van afhankelijkheid en verwachting

Groet namens God

Zingen: Gez 20: 1, 5 en 7

Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw liedren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijs
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eindelijk vrij.

Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
dult voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het licht.

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6 (HSV)

Zingen: Gez 463: 4

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Verkondiging: Vredevorst

Zingen: Ps 107: 4 en 20 NB

Laat ons nu voor de HERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Wie wijs is, zal de HERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

De kinderen worden van de oppas en de zondagsschool gehaald

Kinderlied: Projectlied Advent

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen (staande): Opw 366: 1 en 3

Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheen
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klinkt over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen (staande)

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen