

Liturgie voor zondagmorgen 19 februari 2023,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur	Middagdienst: 16.30 uur
Ds. J.R. Bulten	Ds. A.C. van der Wekken
Schriftlezing: Mattheus 9: 35 – 10:8	Schriftlezing Lucas 21: 25 – 36

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar G. Meijer-Cannegieter en worden weggebracht door Klasina Wubs.
- **Inzaming van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2^e collecte is voor de noodhulp in Syrië en Turkije
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van vanmiddag is: "Het volk gaat veilig door zee." n.a.v. Exodus 14: 15-31

Mededelingen D.V.

- **Zondag 26 februari:** Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.
- **Bruiloft vrijdag 3 maart:** Op vrijdag 3 maart trouwen André van der Laan en Kyra Frankot. De bruiloftsdienst zal om 15.00 uur gehouden worden in de CGK. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor te gaan.

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 638

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezet en op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard',
alle heiligen; aanbid Hem.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 118: 12, 14 OB

Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Israels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Wetslezing

Zingen: Psalm 36: 2 NB

Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.

Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleuglen spreiden.

Bij U te wonen, HEER, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: Mattheüs 9: 35 – 10: 8 (HSV)

Kindermoment

Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 553: Vertel het aan de mensen

Vertel het aan de mensen

Wie liefde heeft - Jezus!

Vertel het aan de mensen

Wie vrede geeft - Jezus!

Vertel het aan de mensen

Dat Jezus leeft

Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten

Wie liefde heeft - Jezus!

Want iedereen moet weten

Wie vrede geeft - Jezus!

Want iedereen moet weten

Dat Jezus leeft

Iedereen moet weten

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging: Je komt als geroepen!

Zingen: Psalm 80: 1, 6 DNP

Hoor naar ons bidden, trouwe herder,
en leid uw Israël weer verder.

U troont in heiligheid en pracht.

Sta op en red uw volk met macht.

God, toon uw vriendelijk gezicht;
verschijn met uw bevrijdend licht.

Kom aan uw volk uw vrede geven.

Laat uw geliefde zoon weer leven.

Dan roepen wij uw naam weer aan,
gaan wij nooit meer bij U vandaan.

God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn met uw bevrijdend licht.

Voorbede en dankzegging

Zingen: Heer, wees nabij (op melodie van Liedboek Gezang 392)

Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd,
en mensen sterven, er is zoveel leed.
Uw schepping scheurt, bedolven raken wij,
verslagen bidden wij, wees ons nabij.

Heer, wees nabij, de volkeren staan op,
ze voeren oorlog, vrede breekt kapot.
Het zijn de weeën die U heeft voorzegd.
U brengt ons leven, Heer, die voor ons vecht.

Heer, wees nabij, de honger grijpt ons aan,
en mensen sterven, zon verbrandt ons graan.
Uw schepping is in nood, in onbalans.
Geef ons uw Geest, geef kracht, een nieuwe kans.

Heer, wees nabij, nu alles uit uw Woord
met onze eigen ogen wordt gehoord.
Geef ons weer hoop, geef ons uw liefde weer.
Ontfermt U zich, schep licht, een ommekeer.

Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)

Zingen: Opwekking 346: 1, 2, 5 Maak ons tot een stralend licht

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
in de volken,
uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.

Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

Zegen

Gezongen amen: Gezang 456: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!