

**Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 2 juli 2023,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**

Morgendienst: 09:30 uur	Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.R. Bulten	Ds. J.R. Bulten
Schriftlezing: Habakuk 1:1 – 2:1	Schriftlezing: Psalm 138 Filippenzen 4: 1-9
<u>Mededelingen</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar dhr. N. Kampinga en worden weggebracht door Ansje de Jonge.▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen▪ Collecte voor de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending.▪ Aanschaf collectebonnen: Maandagavond 3 juli bent u in de gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit voor u klaar tussen 18.30 uur en 19.00 uur. In verband met de vakantie is er in augustus geen verkoop van collectebonnen.▪ Beachdienst: Vandaag om 11.30 uur is de beachdienst bij het Heeresmeer (ingang via het pad naast sporthal 'De Spil'. Tijdens deze dienst hoopt Jaap Nicolai voor te gaan en is er muzikale medewerking van Christelijke Muziekvereniging Excelsior. Na afloop van de dienst is er soep en brood voor iedereen. Bij slecht weer wordt de dienst in sporthal 'De Spil' gehouden.▪ Kindernevendienst: Vandaag is er kindernevendienst tijdens de middagdienst. De kinderen tussen de 4 en 10 jaar kunnen tijdens de verkondiging naar de kindernevendienst, dit wordt tijdens de dienst aangegeven.	
<u>Mededelingen D.V.</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Zondag 9 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden (09:30 uur en 14:30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.	

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 62: 1 en 5 OB (Mijn ziel is immers stil tot God)

Mijn ziel is immers stil tot God;	In God is al mijn heil, mijn eer,
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.	Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;	God is mijn toevlucht in het lijden.
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;	Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.	Stort voor Hem uit uw ganse hart:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.	God is een toevlucht t' allen tijde.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 409: 1 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen)

Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort! Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood, gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.	Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat, Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd, en schenke ons al 't goede nu en in eeuwigheid.
--	---

Wetslezing (Leviticus 19:1-14 en 33-37)

Zingen: Opwekking 244 (Welzalig de man, die niet wandelt)

Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft.	En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.
---	---

Gebed om opening van Gods Woord

Zingen: Psalm 6: 2 en 4 NB (Ik word verteerd door vrezen)

Ik word verteerd door vrezen,
o HEER, kom mij genezen,
mijn hart is droef en bang.
Hoe lang al zijn de nachten
één luisteren en wachten?
Ach HERE, tot hoe lang?

De slaap is mij ontnomen,
ik laat mijn tranen stromen
in nachten van verdriet.
Hoe lang moet ik aanschouwen
die steeds mijn ziel benauwen?
O HEER, verlaat mij niet!

Schriftlezing: Habakuk 1:1 – 2:1 (HSV)

Zingen: Psalm 22: 1 DNP (Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?)

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?
Waarom gaat U aan mijn geroep voorbij?
Ik smEEK voortdurend: 'Red mij, maak mij vrij.'
Niets laat U horen.
Mijn rusteloze klagen gaat verloren.
Ik smacht naar U, die bij uw volk wilt wonen.
Heilige Heer, die op ons lied wilt tronen –
waar blijft U nu?

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging

Zingen: Psalm 43: 1 en 2 NB

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid
hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o HEER, mijn toeverlaat.

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Voorbede en dankzegging

Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)

Zingen: Gezang 427: 6 en 7 (Wel kan zijn hulp vertragen)

Wel kan zijn hulp vertragen,
en 't schijnt soms in de nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht,
als u de angst doet beven
dat God u niet meer kent,
dat Hij zich van uw leven
voorgoed heeft afgewend.

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Zegen