

**Liturgie voor de middagdienst op zondag 27 augustus 2023,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**

Morgendienst: 09.30 uur	Middagdienst: 14.30 uur
Ds. A.J. van Zuijlekom	Ds. J.R. Bulten
Schriftlezing: Jakobus 4:13-17	Schriftlezing: HC Zondag 22 Markus 9: 2 - 10
<u>Mededelingen</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente naar H. Lange-Rijpma en worden weggebracht door Klasina Wubs▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de gebouwen.▪ Collecte voor de zending: Volgende week is het de eerste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn bestemd voor de zending.▪ Zondagsschool: In verband met de vakantie is er in de maand augustus geen zondagsschool. De zondagsschool begint weer op 3 september.	
<u>Mededelingen D.V.</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Zondag 3 september: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.▪ Startzondag: Op 17 september is het startzondag. Een nieuw seizoen wordt begonnen met 2 diensten en een heerlijke broodmaaltijd. Schrijft u de datum alvast in de agenda?	

Mededelingen en welkom

Zingen: Psalm 139: 1, 2 NB

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewegen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opw. 665: Ooit komt er een dag

Ooit komt er een dag dat de
hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag dat U
t'rugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon.

Ooit zal het zo zijn dat we leven in
een stad
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn als we komen
in die stad
dat de Vader onze tranen wist.

Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,)
wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.)
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt) 2x
en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.)
Tot aan die dag!)

Ik verlang zo naar de dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik U mag herkennen aan uw stem.
Als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.
(Refrein)

Tot aan die dag!
Tot aan die dag!

Gebed

Schriftlezing: HC Zondag 22 en Markus 9: 2 - 10 (HSV)

Vraag 57: Welke troost biedt u de opstanding van het vlees (lichaam)?

Antwoord 57: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus, haar Hoofd, opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Vraag 58: Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven?

Antwoord 58: Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen.

2 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. 3 En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. 4 En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. 5 En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; en laten wij drie tenten maken, voor U één en voor Mozes één en voor Elia één. 6 Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. 7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! 8 En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. 9 En toen zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. 10 En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan.

Zingen: Psalm 139: 9, 10 NB

Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,
ik overdenk die al mijn nachten.

Verkondiging: Ons lichaam: nu en straks

Zingen: Psalm 73: 9 en 10 NB

Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Dankgebed Collecte

Zingen: Opw. 585: Er is een dag

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

(Refrein 2x)

Geloofsbelijdenis

Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Amen!

Zingen: Opw. 71: Jezus leeft in eeuwigheid

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
(Refrein)

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zegen