

LITURGIE

voor de middagdienst op zondag 24 maart 2024 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Voorganger: Ds. J.R. Bulten

Mededelingen en welkom

Zingen: Opw. 797: Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hierbinnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hierbinnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hierbinnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hierbinnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 706: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer
pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Zingen: Opwekking 680: iedereen zoekt naar liefde

Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder;
de hoop van de volken.

Refrein:

Mijn redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder,
grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.

Refrein:

Mijn redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder,
grote overwinnaar

stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus,
laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

Refrein:

Mijn redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder,
grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Zingen: Sela – Huis van vrede

Wat ik zo nodig heb
boven alle dingen;
wat echt belangrijk is,
is bij U te vinden.
In alles wat ik zocht
was ik steeds op zoek naar U.

Wie kent mijn hart als U?
De tranen die ik hilde;
in uw aanwezigheid
mag ik altijd schuilen.
U roept mij dichterbij.
In uw armen ben ik thuis.

Liever één dag bij U
in dit huis van vrede,
dan duizend dagen leven
zonder uw liefde, Jezus.
Ik geef alles aan U:
heel mijn hart en mijn ziel
zijn voor U alleen.

Ook als het niet meer gaat,
als ik geen rust kan vinden,
dan ben ik niet alleen.
Ik zal blijven zingen,
dat ik bij U mag zijn;
heel mijn leven dicht bij U.

Liever één dag bij U
in dit huis van vrede,
dan duizend dagen leven
zonder uw liefde, Jezus.
Ik geef alles aan U.

Liever één dag bij U
in dit huis van vrede,
dan duizend dagen leven
zonder uw liefde, Jezus.
Ik geef alles aan U:
heel mijn hart en mijn ziel
zijn voor U alleen.

Wat ik zo nodig heb
boven alle dingen;
wat echt belangrijk is,
is bij U te vinden.
In alles wat ik zocht
was ik steeds op zoek naar U.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 126 (HSV)

Verkondiging

Zingen: Opwekking 851 (Koning tot in eeuwigheid) (aangepaste tekst)

In het duister waar wij wachtten
zonder hoop, zonder licht,
kwam U hier om ons te redden,
niets dan liefde in Uw blik.
Om de wetten te vervullen
kwam Gods Woord toen tot een maagd,
van een troon vol grootse glorie
naar een kribbe hier op aard.

Prijs de Vader,
prijs de Zoon,
prijs de Geest die in ons woont.
God van glorie,
Majesteit,
prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Om verlorenen te vinden,
om uw koninkrijk op aard,
om de schepping te verlossen,
werd het kruis U niet bespaard.
En ook zelfs in al Uw lijden
keek U naar de eeuwigheid.
Wetend, dit is onze redding,
Jezus U heeft ons bevrijd.

Prijs de Vader,
prijs de Zoon,
prijs de Geest die in ons woont.
God van glorie,
Majesteit,
prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Op de dag dat U weer opstond
wachtte heel de hemel af
tot de steen werd weggerold,
Jezus overwon het graf.
En de doden stonden op,
engl'en juichten vol ontzag.
Elke ziel die Vader zoekt
wordt hersteld door deze dag.

En de kerk is toen ontstaan.
En de Geest ontstak de vlam.
Deze boodschap van weleer
buigt niet neer, maar houdt stand.
Door Zijn bloed en in Zijn vrijheid
ben ik vrij in Jezus naam.
Door de liefde van mijn Heer,
ben ik met Hem opgestaan.

Prijs de Vader,
prijs de Zoon,
prijs de Geest die in ons woont.
God van glorie,
Majesteit,
prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Prijs de Vader,
prijs de Zoon,
prijs de Geest die in ons woont.
God van glorie,
Majesteit,
prijs de Koning tot in eeuwigheid.
prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Zingen: Opwekking 400: Liefde was het

Liefde was het, onuitputt'lijk,
Liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
Tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
In de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
Zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
Zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
Als zij U, haar Koning, ziet.

Dankgebed

Collecte (luisterlied: Opwekking 866 - Egypte)

Dit blijft ons bij:
de wonderen die U deed.
Wij zijn bevrijd:
een exodus voor ons hart.
U vond ons, U hielp ons.
U spleet het water, nu zijn wij vrij.
O, Jahweh.

Refrein:

U bent God die ons bevrijdt;

Overwinnaar in de strijd.

Halleluja! Halleluja!

U bent God die zeeën split

en ons door de diepten leidt.

Halleluja! Halleluja!

Een wolk bij dag

bewijst dat U ons voorgaat.

Een vuur bij nacht

wijst ons de weg die U gaat.

U vond ons, U hielp ons.

U spleet het water, nu zijn wij vrij.

O, Jahweh.

Refrein:

U bent God die ons bevrijdt;

Overwinnaar in de strijd.

Halleluja! Halleluja!

U bent God die zeeën split

en ons door de diepten leidt.

Halleluja! Halleluja!

U bent God die ons bevrijdt;

Overwinnaar in de strijd.

Halleluja! Halleluja!

U bent God die zeeën split

en ons door de diepten leidt.

Halleluja! Halleluja!

U zag ons in Egypte.

U nam ons bij de hand.

U leidde ons in vrijheid

naar het beloofde land.

Nooit zullen wij vergeten

wat uw hand heeft gedaan:

zelfs de dood is nu verzwolgen

door uw liefde overmand.

U zag ons in Egypte.

U nam ons bij de hand.

U leidde ons in vrijheid

naar het beloofde land.

Nooit zullen wij vergeten

wat uw hand heeft gedaan:
zelfs de dood is nu verzwolgen
door uw liefde overmand.

Refrein:

U bent God die ons bevrijdt;
Overwinnaar in de strijd.
Halleluja! Halleluja!
U bent God die zeeën split
en ons door de diepten leidt.
Halleluja! Halleluja!

Kinderen terug van zondagsschool

Zingen kinderlied: Projectlied (Hij struikelt achter Jezus aan)

Geloofsbelijdenis

Zingen: In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal

In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige van God
en Hij heerst over 't heelal.

Er is macht in Zijn Woord,
als de wateren bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

Refrein:

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon.
Verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn troon.

Er is macht in Zijn Woord,
als de wateren bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

Refrein:

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.

En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.

En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

U regeert in onze harten,
U regeert over 't heelal,
U regeert in ons leven,
U regeert overal.

Refrein:

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.

En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.

En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

U regeert!

U regeert!

U regeert!

Zegen