

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 14 april 2024

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

Middagdienst (14:30 uur)

Voorganger ds. J.R. Bulten



Mededelingen en welkom

Zingen: Gezang 78: 1 en 2

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 78: 3 en 4

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-17 (HSV)

Zingen: Opwekking 244

Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters.
Maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.

En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Lezen: Heidelbergse Catechismus Zondag 32 en 33 (zie PPT)

Verkondiging: Oproep tot omkeer

Zingen: Psalm 86:6 OB

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len.
Neig mijn hart, en voeg het saâm
tot de vrees van Uwen Naam.

HEER', mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven,
'k zal Uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

Dankgebed

Collecte

Kinderen terug van zondagsschool

Zingen kinderlied: Opwekking Kids 149

Ja is ja, nee is nee.)
Beloof is beloofd:)
Jezus wil je helpen)
als jij in Hem gelooft.)
Ja is ja, nee is nee.) 2x
Beloof is beloofd:)
Jezus wil je helpen)
als jij in Hem gelooft.)

Hij is een God van liefde,
Hij houdt heel veel van jou.
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw.
(Refrein)

Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn,
en doen wat wij beloven;
dat geldt voor groot en klein.
(Refrein)

Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 119: 65 en 66 NB

Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Zegen