

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 12 mei 2024

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

Morgendienst (09.30 uur)

Voorganger ds. J.R. Bulten

Middagdienst (14:30 uur)

Voorganger ds. J. van der Vecht



Welkom

Zingen: Gezang 234: 1, 2

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 119: 3 en 53 OB

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest,
mocht Die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
bevestigen in al mijn levensjaren,
dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Wetslezing

Zingen: Opwekking 355

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

Zingen: Opwekking 194

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Gebed

Schriftlezing: Efeze 4: 1-16 (HSV)

Kindermoment

Kinderlied: Opwekking voor kinderen 77

Refrein 2x:

God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

Verkondiging

Zingen: Gezang 473: 1, 2, 3 en 4

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Lezen bevestigingsformulier

Stellen vragen en bevestiging ambtsdragers

Zingen: Psalm 134: 3 (OB)

Dat 's HEEREN zegen op u daal',
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER'!

Oproep aan de gemeente

Dankwoord aan aftredende broeders

Zingen: Psalm 84: 3 en 6 (OB)

Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,

die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hen de hete middagzon
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron
en stort op hen een milden regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt en hun tot zegen strekt.

Want God, de HEER', zo goed, zo mild,
is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven.
Hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER', die op U bouwt
en zich geheel aan U vertrouwt.

Dankgebed

Collecte

Zingen: Op Toonhoogte 190

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Zegen