

LITURGIE

voor de huwelijksbevestiging van

**Herman
&
Akke**

op

23 mei 2024

**in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
te Nieuwe Pekela**

**Voorganger: ds. J.R. Bulten
Muziek: Wilma Draijer, Jantine Bulten, Marcha Braam**

Orgelspel

Voorafgaand aan de dienst klinkt muziek

Binnenkomst bruidegom en bruid (aanwezigen gaan staan)

Welkom door predikant

Zingen: Opw. 640: Ik hef mijn ogen

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Refrein:

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of
val.

U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bent mijn schaduw,

U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven,

mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

(Refrein 2x)

Mijn hulp is van U, Heer.

O, van U.

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Opw. 797 Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer;)
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.)
Heer, geef vrede die ons samenbindt) 2x
Vader, maak ons één!)

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.

Gebed

Schriftlezing: Efeze 5: 21-33 (HSV)

21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. 22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. 33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Zingen: Opw. 194: U maakt ons één

U maakt ons één.

U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Refrein:

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Preek

Zingen: Opw 488: De kracht van Uw liefde

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

(Refrein 2x)

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Lezen van het formulier voor de bevestiging van het huwelijk

Trouwbelofte

Ringen wisselen

Vraag aan de gemeente/aanwezigen

Zegen van de Heere (bruidspaar geknield)

Zingen: Opw. 710 (aangepast): Zegen hen

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen;
Ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
Als de Bron van leven,
Die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Overhandigen huwelijksbijbel

Dankgebed

Zingen: Opw. 733: 10.000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein 1:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

Heer vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein 1)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 1)

Refrein 2:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel,

prijs nu zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel,

verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Zegen