

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 11 augustus 2024

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

Morgendienst (09.30 uur)

Voorganger br. N. Davids

Middagdienst (16:30 uur)

Voorganger ds. A.C. van der Wekken



Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Psalm 23: 1, 2 en 3 NB (staande)

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

Moment van stil gebed (staande)

Woord van verwachting(staande)

Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 NB

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat
zonen
van 't zelfde huis
als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven
naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt,
zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den
Heer.

Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf,
hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Gebed om de Heilige Geest en opening van het Woord

Lezen van de Wet

Zingen: Psalm 27 : 6 en 7 NB

Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
maak nu de paden effen voor mijn voet.
Als mij benauwt een drieste leugenrede,
leer mij de woorden die ik zeggen moet.
O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,
als zij mij kwellen met een vals bewijs.
Mijn God, zij blazen nijd en snuiven
haat:
wees Gij de helper die mij niet verraadt.

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten
mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zoekt!
Wees dapper, hart, houd altijd goede
moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den HEER, die u in zwakheid
schraagt,
wacht op den HEER en houd u
onversaagd.

Schriftlezing: Lucas 7:36-50

Zingen: Gezang 182 : 1, 2 en 6 :

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Preeklezing met als thema: "Met de benen op tafel"

Zingen: Opwekking 462

Refrein:

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist' ren.
In plaats van altijd
maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
(refrein)

Mijn hart verlangt er naar om samen te
zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
(refrein)

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Voorbede en dankzegging

Inzameling van de gaven

Zingen: Gez 473 : 1, 2, 3, 6 en 10 (staande)

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zegenbede (staande)