

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 1 september 2024

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

Morgendienst (09.30 uur)

Voorganger ds. J.R. Bulten

Viering Heilig Avondmaal

Middagdienst (14:30 uur)

Voorganger ds. J.R. Bulten

Viering Heilig Avondmaal



Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 510

Dit is mijn verlangen:
U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is
verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.
(refrein)

Refrein:
Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

Dit is mijn verlangen:
U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is
verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.
(Refrein 2x)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 32: 1 en 2 DNP

Gelukkig wie door God is vrijgesproken,
wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,
als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.
Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;
mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:
'O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij' -
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding biedt.

Wetslezing

Zingen: Opwekking 125

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Jezus op uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1-11 (HSV)

Kindermoment

Zingen: Opw. 642 (Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier) piano

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: 'ontmoet mij hier'.
(Refrein)

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging

Zingen: Psalm 138: 3 en 4 OB

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd,
van 's HEEREN wegen;
want groot is 's HEEREN heerlijkheid,
Zijn Majesteit
ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die need'rig knie-len;
maar ziet van ver met gramschap aan
den ijd'len waan
der trotse zielen.

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet,
schenkt Gij mij leven.
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
zal redding geven.
De HEER' is zo getrouw als sterk,
Hij zal Zijn werk
voor mij volen-den.
Verlaat niet wat Uw hand begon,
o Levensbron,
wil bijstand zenden.

Lezen formulier Avondmaal

Zingen: Opwekking 737

U nodigt mij aan tafel,
om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven,
dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte,
ik volg U met ontzag;
een plaats van rust
waar ik U ontmoeten mag.

De beker in uw handen,
neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel,
genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd
en wordt gezien.

U ziet mijn hart en leven,
de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen,
die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten,
verbergen kan niet meer;
in vertrouwen
leg ik alles voor U neer.

U deelt met mij de maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter
dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade,
die werkzaam is in mij;
door de kracht van uw genade ben ik
vrij!
Door de kracht van uw genade ben ik
vrij!

Viering Avondmaal

Zingen: Gezang 358: 2 en 6

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U
ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn
dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Voorbede en dankzegging

Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)

Zingen: Opwekking 263

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Refrein:

Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.

Zegen