

LITURGIE
voor de middagdienst
op
6 oktober 2024 in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
te Nieuwe Pekela

Voorganger: ds. J.R. Bulten

Welkom

Mededelingen en welkom

Zingen: Psalm 90: 1 en 8 NB

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 139: 8 en 14 NB

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gebed

Lezen: HC Zondag 41 (zie PPT)

Schriftlezing: Genesis 2: 18-25 (NBV21)

18 De HEER God zei: 'Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.' 19 Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats. 22 Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw en Hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit: 'Dit is ze! Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man.' 24 Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

Zingen: Weerklank 341: 1, 2, 4

God, die het eerste paar
geschapen heeft in Eden,
brengt mensen ook nog heden
in liefde bij elkaar.

Hij toont zijn gunst, zijn trouw,
wil hun zijn zegen geven,
verbindt hen voor het leven
te saam als man en vrouw.

Wil als een adelaar,
die zorgen blijft en waken,
hen op uw vleugels dragen,
bescherm hen voor gevaar.

Schriftlezing: Spreuken 5: 15-23 en Hooglied 5: 10 – 16 en 6: 4-9 en 8: 6-7 (NBV21)

Spreuken 5: 15-23

15 Drink water uit je eigen bekken,
ga naar de stromen van je eigen bron.
16 Je wilt toch niet dat ze de vrije loop krijgen
en de pleinen overstromen?
17 Ze zijn van jou, van jou alleen,
laat niemand anders ervan drinken.
18 Moge je bron gezegend zijn,
moge de geliefde van je jeugd je vreugde geven.
19 Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk als een ree.
Je mag je telkens laven aan haar borsten,
je kunt eindeloos verzinken in haar liefde.
20 Waarom, mijn zoon, zou je dan dwalen bij een vreemde vrouw,
je vlijen aan de borsten van zo'n afgedwaalde?
21 De HEER ziet alle wegen die een mens bewandelt,
al zijn stappen slaat Hij gade.
22 Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val,
hij raakt verstrikt in de koorden van zijn zonde.
23 Omdat hij wijze lessen negeert,
verdwaalt hij in zijn eigen dwaasheid
en wacht hem de dood.

Hooglied 5: 10 – 16 en 6: 4-9 en 8: 6-7

Zij:

10 Mijn lief glanst en schittert,
hij steekt boven duizenden uit.
11 Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud,
zijn lokken zijn als dadelrossen, ravenzwart.
12 Zijn ogen zijn als duiven
bij een stromende beek,
die baden in water,
die gedompeld zijn in melk.
13 Zijn wangen zijn als balsemtuinen,
die overheerlijk geuren.
Zijn lippen zijn als lelies,
druipend van vloeiende mirre.
14 Zijn armen zijn als staven van goud,
met turkoois bezet.
Zijn buik is als een schijf van ivoor,
versierd met saffier.
15 Zijn benen zijn als zuilen van albast,
op voetstukken van zuiver goud.
Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon.
16 Zijn mond is zoet,
aan hem is alles begeerlijk.
Dit is mijn lief, dit is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem!

Hooglied 6: 4-9

Hij:

4 Je bent zo mooi, vriendin van mij,
zo bekoorlijk als Tirsas,
zo lieflijk als Jeruzalem,
een ontzagwekkende verschijning.

5 Wend je ogen af, ze verwarren mij.
Je haar golft als een kudde geiten
die afdaalt van de Gilead.

6 Je tanden zijn als witte schapen:
twee aan twee komen ze uit het water,
er ontbreekt er niet een.

7 Als het rood van een granaatappel
fonkelt je lach,
door je sluier heen.

8 Ook al zijn er zestig koninginnen,
en wel tachtig bijvrouwen,
meisjes zonder tal,

9 zoals mijn duif is er maar één,
mijn allermooiste is de enige.
De enige voor haar moeder is zij,
een stralend licht voor wie haar baarde.

Alle meisjes die haar zien, prijzen haar gelukkig,
elke koningin, elke bijvrouw juicht haar toe.

Hooglied 8: 6-7 (NBV21)

6 Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.

Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.

De liefde is een vlammend vuur,
een vuurgloed van de HEER.

7 Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.

Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.

Zingen: Zingende Gezegend 244: 1 t/m 4

Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een laaiend vuur in ons branden -
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!
de toe-komst ligt in uw han-den!

Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen,
Gij houdt de wacht,
en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.

Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;
kom dan met vuur -
uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.

Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen

Verkondiging: Zuivere relaties

Zingen: Opw. 488: De kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

(Refrein 2x)

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Dankgebed

Zingen: Opwekking 427: Maak mij rein voor U

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Refrein:

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

(Refrein 2x)

Collecte

Kinderen terug van zondagsschool

Zingen kinderlied: Jezus is de goede Herder

Geloofsbelijdenis

Zingen: Joh. de Heer 150: Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neêr,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen,
en ter neêr gedrukt door zorg,
dierb're Heiland! onze toevlucht!
Gij zijt onze hulp en borg,
als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen