

Liturgie voor de dienst op zondagmiddag 27 oktober 2024

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

Koninklijk!

King's Kids 2024 — 28, 29 & 30 oktober

9:30
tot
12:00

 **'De Kiepe'**
Nieuwe Pekela


**KING'S
KIDS**
Pekela

AANMELDEN KAN VANAF OKTOBER OP WWW.KINGSKIDSPEKELA.NL

Welkom + mededelingen

Zingen: Kinderopwekking 325 - Hé, hallo

Hé, hallo.

Welkom op dit feest.

Ben je al wel vaker
of nooit eerder hier geweest?

Dat maakt niet uit,
we gaan er tegenaan.

Doe je met ons mee?

Ga dan maar even staan.

Spring zo hoog je kunt,
draai eens in het rond.
Maak een diepe buiging
en raak dan nu de grond.
Armen in de lucht,
zwaai ze heen en weer.
Klap nu in je handen,
zo prijzen wij de Heer.

Hé, hallo,
dat gaat supergoed.
Onze complimenten
voor hoe jij dat zo snel doet!
Er komt nog meer,
dus blijf maar even staan.
Doe weer met ons mee
terwijl we verder gaan.

Zing eens lekker hard: lalalalala.
En nu superzacht: lalalalala.
Schud elkaar de hand
en roep uit alle macht: YEAH!
Handen in je zij,
wiebel heen en weer.
Met ons hele lichaam
prijzen wij de Heer.

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen: Kinderopwekking 276 - Juich, doe mee allemaal

Refrein:

Juich, doe mee allemaal.

Jubel, geef je helemaal.

Juich, voor God de Heer.

Juich, doe mee allemaal.

Jubel, geef je helemaal.

Juich, voor God de Heer,

en geef Hem alle eer.

Hij maakte ons, wij horen bij Hem,
de Herder die ons leidt.
De Heer is goed, zijn liefde en trouw
duren voor altijd.
(refrein)

Zeg het hardop, de Here is God.
Ja, ik hoor bij Hem.
Waar je ook bent, looft God, prijst zijn naam.
Eer Hem met je stem.
(refrein 2x)

Gebed

Zingen: Kinderopwekking 112 - Hé, luister mee

Refrein:

Hé, luister mee
naar een nieuw verhaal,
een nieuw verhaal
uit het boek van God.

Hé, luister mee
naar een nieuw verhaal,
een nieuw verhaal
uit het boek van God.

Net zoals je elke dag
je boterhammen eet
en je dat ook zeker niet
een dag of drie vergeet,
zo is het met het lezen
uit het boek van onze Heer,
je kunt er veel van leren
en zo groei je telkens weer.
(refrein)

Net zoals je elke dag
je boterhammen eet
en je dat ook zeker niet
een dag of drie vergeet,
zo is het met het lezen
uit het boek van onze Heer,
je kunt er veel van leren
en zo groei je telkens weer.
(refrein)

Slot:

Luister maar mee
en doe maar mee, ja!

Schriftlezing: Genesis 37: 1-11

Zingen: Kinderopwekking 233 - God heeft een plan

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Refrein:

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.
(refrein)

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(refrein 2x)

Verkondiging

Zingen: Psalm 105: 10 (OB)

Wie kan Gods wijs beleid doorgronden?
Een man werd voor hen heengezonden:
de vrome Jozef, rijk in deugd,
tot slaaf verkocht in zijne jeugd,
in ijz'ren boeien wreed gekneld,
werd, hun tot heil, in eer gesteld.

Dankgebed

Collecte

Zingen: Kinderopwekking 329 - Zo is dat!

Aan het eind van elk gebed
zeg je altijd amen:
diegene die gebeden heeft,
maar ook wel eens samen.
Je staat er nooit bij stil,
het is zoals het hoort.
Maar wat betekent nu
dat ene kleine woord?
(refrein)

Refrein:

Amen, amen:
zo is dat, ja, zo is dat!
Amen, amen:
zo is dat!

Slot:

Zo is dat!
Zo is dat!

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 449 - 'k Ben zo blij

'k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
'k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
'k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
Zing ik glorie halleluja,
Jezus redde mij.

Eigenlijk is het net zo iets
als een uitroep teken;
die geeft woorden extra kracht.
Daarmee vergeleken,
snap je nu misschien
iets meer hoe het zit
met dat laatste woord,
wanneer je weer bidt.
(refrein 2x)

Bridge:

Als je dan gebeden hebt,
eerlijk en oprecht,
laat je zien dat jij het meent
wanneer je dit zegt:
(Refrein 2x)

Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Zing ik glorie halleluja,
Jezus redde mij.

'k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
'k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
'k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
Zing ik glorie halleluja,
Jezus redde mij.

Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Zing ik glorie halleluja,
Jezus redde mij.

'k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
'k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
'k Ben zo blij,

Jezus redde mij.
Zing ik glorie halleluja,
zing ik glorie halleluja,
zing ik glorie halleluja,
Jezus redde mij.

Toespreken team Kings kids

Zingen: Marcel & Lydia Zimmer - De Here zegent jou

Refrein:

De Here zegent jou en Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht, over jouw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn
Hij zal zijn vrede aan je geven

Hij zegent overvloedig
vergroot jouw gebied
Zijn hand zal je bewaren
in pijn en verdriet

Hij opent je de hemel
geeft regen voor jouw land
Hij zegent in genade
het werk van jouw hand

(refrein)

De God nu van de vrede
geeft je telkens weer
zijn liefde en genade
door Jezus de Heer

Ontvang dan nu zijn zegen
zowel groot als klein
zodat je in de wereld
tot zegen zult zijn

(refrein)

Zegen