

LITURGIE

voor de morgendienst op

zondag 3 november 2024
in de Christelijke Gereformeerde Kerk
te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur	Middagdienst: 14:30 uur
Br. H. Raveling	Br. B. Koerts
Schriftlezing: (HSV) Handelingen 8: 4-25	Schriftlezing: (HSV) Handelingen 17: 15-34
Mededelingen <ul style="list-style-type: none">▪ Bloemengroet: De bloemengroet van vandaag gaat, als groet van de gemeente, naar fam. E. Wesseling en de bloemen worden weggebracht door Yvonne Veldkamp.▪ Bloemstuk dankdag: Het bloemstuk op dankdag gaat, als groet van de gemeente, naar zuster G. Koerts-Woudstra en wordt weggebracht door Wennie Davids.▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.▪ Collecte voor de zending: Het is vandaag de eerste zondag van de maand. Tijdens het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending.▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van vandaag is: "Samen één is beter dan verdeeld." N.a.v. 1 Korintiërs 1: 10-18	
Mededelingen D.V. <ul style="list-style-type: none">▪ Dankdag 6 november: Komende woensdag is het dankdag. De dienst begint om 19.30 uur. Tijdens deze dienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.▪ Zondag 10 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en 16.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt br. B. Koerts de dienst te leiden. Tijdens de middagdienst hoopt ds. A.C. van der Wekken voor te gaan. Denkt u aan de aangepaste tijd van de middagdienst?	

Welkom & mededelingen

Aanvangslied (staande): Ps 146: 1 en 3 OB

Prijs den HEER' met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof:

'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
vestigt op den HEER', zijn God.

Stil gebed (staande)

Votum (staande)

Samenzang: Opw 123 – Groot is Uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

(Refrein)

Lezing van de Wet

Samenzang: Ps 23b: 1 en 5

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Gebed

Schriftlezing: Hand 8: 4 – 25

Samenzang: Opw 136 Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' uw' en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be
evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father let me be
Yours and Yours alone.

De kinderen mogen naar de oppas gebracht worden

Preeklezing: Te groot voor God?

Samenzang: Ps 42: 1 en 7 NB

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te
vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

De kinderen worden van de oppas gehaald

Slotzang (staande): Gez 390: 1 en 2

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Zegenbede (staande)